

Mensen van de weg

Dagelijkse berichtjes voor de deelnemers

Algemene uitleg over deze berichtjes

Kies enkele weken voordat je met *Mensen van de weg* begint, een medium (mail, Facebook-groep, Whatsapp-groep) dat het meest geschikt is en voor alle deelnemers en voor alle deelnemers toegankelijk (let erop dat misschien niet iedereen nog een smartphone in).

De zeven dagen voor een meeting en de zeven dagen erna verstuur je elke dag, bij voorkeur op een vast tijdstip, het bericht.

Als twee meetings minder dan twee weken op elkaar volgen, heb je overlap. Omdat twee berichtjes per dag meestal te veel wordt gevonden, kun je dan beter een selectie maken en/of enkele berichtjes samenvoegen. Je hebt dan bijvoorbeeld drie berichtjes na de eerdere meeting en vier berichtjes om de komende voor te bereiden.

Dit document krijg je digitaal aangeleverd zodat je makkelijk de tekst kunt kopiëren.

Je hoeft uiteraard de teksten hieronder niet slaafs te volgen: ze zijn bedoeld als suggesties. Wijzig ze gerust.

Berichten de week voor meeting 1

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. We zullen de komende maanden vrij intensief met elkaar optrekken. Bij dit traject 'Mensen van de weg' hoort dat ik de week voor een ontmoeting en de week erna jullie elke dag een berichtje stuur. Daar hoeft je verder niets mee. Het idee is dat je alvast een beetje wordt voorbereid op de bijeenkomst en het naderhand wat kunt laten laden. Hier staat de belangrijkste vragen over 'Mensen van de weg', als je alvast iets meer wil weten wat we gaan doen:

<https://www.lazarus.nl/2016/09/moet-me-nou-voorstellen-geloofscursus/>

5. We gaan het tien keer over Jezus hebben, dus een beetje lachen is wel gezond. Een hilarisch stukje uit 'Life of Brian' van Monty Python: <https://www.youtube.com/watch?v=Ka9mfZbTFbk>

Afhankelijk van je groep kun je ook deze laten zien:

<https://www.youtube.com/watch?v=aMs9qmA6psA>

4. We zullen ook samen eten. Zijn er speciale dieetkwesties?

3. Overmorgen beginnen we natuurlijk met kennismaken. Wil je alvast nadenken over wat je voor- en achternaam voor je betekent? Dat zal ik dan ook vragen.

2. Morgen zullen we het er ook over hebben waar je nu op je 'levensweg' staat: op een zijspoor, een doodlopende weg, een vlakke, een kruispunt, bergop, bergaf, enzovoorts. Daar kun je alvast over nadenken.

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???.

https://twitter.com/Fred_Buechner/status/765968542479056896

'Hier is de wereld.

Er gaan prachtige en verschrikkelijke dingen gebeuren.

Wees niet bang.'

(Frederick Buechner)

Berichten de week na meeting 1

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Denkvraag: in welke situatie of bij wie ervaar jij de meeste erkenning voor wie jij bent, je kwaliteiten, je waarde?

3. 'Elk persoon is Christus voor mij, en omdat er maar één Jezus is, is elke persoon die ik ontmoet op dat moment de enige persoon in de wereld voor mij.'

(Moeder Teresa)

<http://progressivechristianity.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/mother-teresa-quote-on-jesus-in-all.jpg>

4. 'Het christendom zal verdwijnen – wij zijn momenteel al populairder dan Jezus.'

(John Lennon, The Beatles)

5. Denkvraag: wat verwijt je je ouders en moet je dat, als ze leven, nog open gooien?

6. Er is ooit een glossy over Jezus verschenen, die nog steeds te verkrijgen is:

<https://www.bol.com/nl/p/jezus/9200000039397883/> De medewerkers waren voor de helft gelovig, voor de helft niet. In diverse talkshows kwam de glossy aan bod: <http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/6483ec4b-b701-c711-14ba-51cdf0fdabc0>

Berichten de week voor meeting 2

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???. Wil je nog wat achtergronden weten over dit traject, check dan eens: <https://www.lazarus.nl/2016/09/moet-me-nou-voorstellen-geloofscursus/>

6. Na de introductie van de vorige keer, springen we over zes dagen in het diepe. Het zal dan gaan over een van de grootste levensvragen die er is. In dit filmpje wordt die vraag op straat gesteld:

<https://www.youtube.com/watch?v=IYMIFB3sECw>

5. https://twitter.com/Fred_Buechner/status/756147671233159168

'De heilige momenten,

De momenten van wonderen,

Zijn meestal alledaagse momenten.'

(Fred Buechner)

4. 'Ik ben een Jood, maar ik ben betoverd door deze lumineuze figuur: Jezus is te kolossaal voor de pen van praatjesmakers.' (Albert Einstein)
3. Overmorgen zal het globaal hetzelfde verlopen als de vorige keer, dus in vier rondes: de levensvraag, Jezus' weg daarin a.d.h.v. een verhaal en en quote, jouw weg en ten slotte een symbool.
2. Wonderlijk filmpje over de levensvraag waar we het over gaan hebben. Jezus werd ook vaak 'gek' gevonden en tegelijk heel wijs: <https://www.youtube.com/watch?v=2vYCWbZIM4M>
1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 2

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.
2. 'Geloof is er niet voor om problemen op te lossen: het is er om ze geheel en al te doorleven.'
(Richard Rohr)
3. Een speech van acteur Jim Carrey over waarom je leeft:
<https://www.youtube.com/watch?v=Z0ZrkBCnfxw>
4. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lezen:
https://www.youtube.com/watch?v=CbwdLC_yAPs
5. Denkvraag: welk antwoord had jij als kind gegeven op de vraag wat de zin van het leven is? Hoe ben je daarin veranderd?
6. https://twitter.com/Fred_Buechner/status/712019332763684865
'De plek waar God je roept
Is de plek waar je diepste vreugde
De diepste honger van de wereld ontmoet.'
(Fred Buechner)
7. Een soort preekje van Rob Bell, over het afstemmen op de zin van je leven:
<https://vimeo.com/86689378>

Berichten de week voor meeting 3

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???. Wil je nog wat achtergronden weten over dit traject, check dan eens: <https://www.lazarus.nl/2016/09/moet-me-nou-voorstellen-geloofscursus/>
6. 'Vrij is niet alles hebben wat we begeren, maar in staat zijn te leven zonder wat we begeren en daar tevreden mee te zijn.'
(Rob Bell)

5. Managementgoeroe Ben Tiggelaar geeft tips over hoe je verandert als je dat wilt:

<https://www.youtube.com/watch?v=oEaXpDVjhBQ>

4. ‘Jezus was de eerste socialist, de eerste die een beter leven zocht voor de mensheid.’ (Michail Gorbatjov)

3. Herman Finkers had het in zijn Oudejaarsconference over hetzelfde onderwerp als wij overmorgen: <https://www.youtube.com/watch?v=8RxiDmollho>

2. Het gaat morgen over keuzes maken. Wil je alvast nadenken over met welke dilemma’s of keuzes jij momenteel bezig bent en of je die zou willen delen?

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 3

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen:

<https://www.youtube.com/watch?v=isqYzQQVFas>

3. Een neutraal boekje over Jezus met veel informatie: <http://reiniersonneveld.nl/werk/jezus-een-kennismaking-voor-moderne-mensen/>

4. ‘Alexander, Caesar, Charlemagne, en ikzelf hebben rijken gesticht. Maar dat baseerden we op kracht. Jezus stichtte zijn rijk op liefde en er zijn op dit moment miljoenen die voor hem zouden sterven.’ (Napoleon)

5. Dit is een van de bekendste christelijke gebeden:

‘God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.’

6. Denkvraag: zijn er keuzes die bijna alle mensen juist vinden? Of zijn we het uiteindelijk nergens echt over eens?

7. ‘Last Days in the Desert’ is een film uit 2016 die compleet gewijd is aan Jezus’ veertig dagen in de woestijn. De duivel-figuur is in dit geval de acteur zelf, een soort stem in Jezus’ hoofd dus. Hier een scène: <https://www.youtube.com/watch?v=fCwhAJ26Eng>

Berichten de week voor meeting 4

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???. Wil je nog wat achtergronden weten dit traject, check dan eens: <https://www.lazarus.nl/2016/09/moet-me-nou-voorstellen-geloofscursus/>

6. <http://i.quoteaddicts.com/media/q5/1402888.png>

‘Je moet leren te rouwen,

of je wordt onvermijdelijk boos en overheersend,
en je weet niet eens waarom.’
(Richard Rohr)

5. Denkvraag: heb je wel eens gerouwd over iets dat nooit bestaan heeft?

4. Cabaretier Herman Finkers over de hemel: <https://www.youtube.com/watch?v=tu7zZttE5HQ>

3. Overmorgen komt aan de orde wie of wat je onlangs verloren hebt en mist. Wat is het beste of slechtste advies wat je toen hebt gekregen? Ik wil je vragen daar alvast over na te denken.

2. De kortste tekst uit de Bijbel telt drie woorden: ‘En Jezus huilde.’ Het wordt verteld als een van zijn goede vrienden is overleden, Lazarus, naar wie de beweging die ons traject ‘Mensen van de weg’ heeft ontwikkeld, is vernoemd.

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 4

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Hier zie je een filmversie van een stukje van het verhaal dat we lezen:
<https://www.youtube.com/watch?v=yOL9JZXd1M4>

3. Denkvraag: als je terugdenkt aan onze meeting en wat daar werd verteld over het mooiste wat iemand had gezegd of gedaan bij hun rouw, wat wil je dan graag onthouden en zelf ook eens toepassen?

4. Een neutraal boekje over Jezus met veel informatie: <http://reiniersonneveld.nl/werk/jezus-een-kennismaking-voor-moderne-mensen/>

5. ‘Als je niet je pijn omvormt, geef je het over aan je omgeving.’
(Richard Rohr)

<http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-all-great-spirituality-is-about-what-we-do-with-our-pain-if-we-do-not-transform-our-richard-rohr-60-70-12.jpg>

6. Welk beeld past voor jou bij rouw: een trap, een doolhof, een deur?

7. Een site om mensen te gedenken: <http://ikmisje.eo.nl> Denkvraag: hoe gedenk jij de mensen die je mist?

Berichten de week voor meeting 5

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. Hoe reageer je op mensen die ‘anders’ zijn? Op Youtube vind je spannende en ontluisterende experimenten: <https://www.youtube.com/watch?v=q6ZUfc9R-eg>

5. 'Jezus zou vandaag de dag het homohuwelijk verdedigen.' (Elton John)

4. Denkvraag: hoe ziet je ideale vriendenkring eruit?

3. Hoe gevoelig we zijn voor onze omgeving, blijkt uit dit grappige experiment:
<https://www.youtube.com/watch?v=aOOfkM-nGQ>

2. Voor deze meeting heb je twee foto's nodig, uitgeprint of op je telefoon: van iemand die typerend is (een soort gemiddelde van) de mensen met wie je vaak omgaat, en van iemand die typerend is voor mensen met wie je nooit omgaat. Als je geen foto's hebt van een van beiden of allebei, kun je ook hun namen noteren en op een notitievelletje meenemen.

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen en de foto's.

Berichten de week na meeting 5

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. 'Jezus liet zien dat iedereen waardigheid bezit, ook als de vromen diegene dat ontzeggen. Dit houdt ik me regelmatig voor ogen en dat loont.'
(Angela Merkel)

3. Een experiment op Youtube die nogal anders loopt dan je zou verwachten:
https://www.youtube.com/watch?v=qS_yRy5EYQk

4. Denkvraag: als je een persoon in je kenniskring kon omruilen voor iemand anders: met wie zou je dan geen contact meer willen en met wie vanaf nu wel?

5. Een liedje over 'spiritueel omdenken':
<https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMIBdUOY&index=3&list=PLt-EwnCVT1NVQFCZOD9TsIIumzsTI-f7y> Hier het oorspronkelijke gebed waarop het is gebaseerd:
<http://www.ricktimmermans.eu/2013/03/franciscaanse-zegenbede/>

Berichten de week voor meeting 6

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. 'Laat me vallen als ik moet vallen. Wie ik zal worden, zal me vangen.' (rabbi Baäl Shem Tov)

5. Herman Finkers met een grappig liedje dat raakt aan ons thema binnenkort:
<https://www.youtube.com/watch?v=FWhm9jIJzx0>

4. '[Jezus] leefde als een grotere kunstenaar dan alle andere kunstenaars, want hij gaf niet om marmer, klei of verf – hij vormde mensen.' (Vincent van Gogh)

3. Grappig experiment waaruit blijkt hoe gevoelig we zijn voor het oordeel van onze omgeving:
<https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA>

2. ‘Jezus vond God in de chaos en het beperkte. En hij zei ons hetzelfde te doen, omdat we anders nooit tevreden zullen zijn.’ (Richard Rohr)
<http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/d4/45/4e/d4454e5e1311ed007c6ac0745b51833e.jpg>

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 6

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen:
<https://www.youtube.com/watch?v=R59GTcEnR2U>

3. Hier een cartoon-versie van het verhaal dat we lazen:
<https://www.youtube.com/watch?v=UUQWsYwu3F4>

4. Ontroerende video waarin blijkt wat het oordeel van anderen met je kan doen:
<https://www.youtube.com/watch?v=v8mtCpdMR8o>

5. ‘Oordeel niet, want zoals jij oordeelt over anderen, zo wordt er over jou geoordeeld.’
(Jezus)
R.E.M. zong een ontroerend liedje over deze uitspraak van Jezus:
https://www.youtube.com/watch?v=_c_Yg8azAi0 Check de tekst op
<http://www.azlyrics.com/lyrics/rem/newtestleper.html>

6. Denkvraag: wat zou je kunnen doen om jezelf meer te accepteren zoals je bent?

7. Liedje met een tekst van een enkele zin uit de Bijbel:
<https://www.youtube.com/watch?v=edrcmzlnS8&list=PLt-EwnCVT1NVQFCZOD9TsIIumzsTl-f7y&index=27>

Berichten de week voor meeting 7

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. Leuke video over hoe je omgeving mooier wordt: <https://www.youtube.com/watch?v=GmdIV-Snx8o>

5. Denkvraag: wat is de beste manier om deze wereld mooier te maken?

4. “Er is geen weg naar vrede. Vrede zelf is de weg.” Veel denkers hebben deze uitspraak gedaan. Er is ook over gezongen, door het hippie-echtpaar Elly & Rikkert:
<https://www.youtube.com/watch?v=QNRh1yJrHno>

3. Hier past iemand, die van zichzelf zegt niet religieus te zijn, een handeling van Jezus toe, waar we het ook bij de volgende meeting over gaan hebben:

https://www.youtube.com/watch?v=X_1nrxZUV0Q

2. ‘Jezus zegt dat het voor een rijke lastiger is om te geloven, dan dat een kameel door het oog van een naald kruipt. Dat verhaal gaat over mij. Ik heb alles al en wil die mooie dingen niet kwijtraken.’ (Dennis van der Geest)

Het is de bedoeling dat we aan het einde een bijzonder symbool doen: iemand gaat jouw voeten wassen en jij die van iemand anders. Ik beseft dat dit voor sommigen te dichtbij komt of dat je nog niet zeker weet of je dit wel prettig vindt. Wil je dit in een persoonlijk berichtje aan mij vertellen?

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 7

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen:

<https://www.youtube.com/watch?v=yjogHX4TwOg> Hier de hele maaltijd:

<https://www.youtube.com/watch?v=997ni1xcmKw>

3. Denkvraag: zijn er problemen die we nooit kunnen oplossen?

4. Een (zelf niet religieuze) humorist wijst op de hypocrisie van sommige christenen:

<https://www.youtube.com/watch?v=dYd8HXp9gLc>

5. De huidige paus laat zich vaak inspireren door het verhaal dat we lazen:

<https://www.youtube.com/watch?v=aJia-ZBRqoE> en

https://www.youtube.com/watch?v=7vXOVE6nM_c

6. 35 tips voor een betere wereld. <http://gezond10.nl/lifestyle/communicatie/betere-wereld/> Daar zit er vast wel eentje tussen waar je iets mee kan...

7. ‘Ga waar je beste gebeden je brengen.’ (Frederich Buechner)

https://twitter.com/Fred_Buechner/status/606523086062678016

Berichten de week voor meeting 8

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. Denkvraag: wat is het beste advies dat je ooit gehoord hebt om gelukkig te worden? En wat het slechtste?

5. Een traditionele Afrikaanse vrouw geeft antwoord op de vraag van onze meeting:

[https://www.youtube.com/watch?v=AaiOQF8CfgU&index=8&list=PLEgA6bEeal3ze5Ugq8LPC-
uigROvLIvyi](https://www.youtube.com/watch?v=AaiOQF8CfgU&index=8&list=PLEgA6bEeal3ze5Ugq8LPC-
uigROvLIvyi)

4. We gaan het bij de komende meeting hebben over hoe je gelukkig wordt. Daar past wel wat lachen bij: <https://www.youtube.com/watch?v=bc4qEYSIEQo>

3. Of nou, vooruit, een erg grappige sketch, die ook nog met het thema van overmorgen te maken heeft: <https://www.youtube.com/watch?v=upEBdKFGIPg>

2. ‘Het grootste geluk is beseffen dat je geliefd bent.’

(Victor Hugo)

<http://img.picturequotes.com/2/2/1881/lifes-greatest-happiness-is-to-be-convinced-we-are-loved-quote-1.jpg>

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 8

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.

2. Hier zie je een filmversie van het verhaal dat we lazen:

<https://www.youtube.com/watch?v=TkROLjYCpo>

3. https://twitter.com/Fred_Buechner/status/672127637192638464

‘Wat is bidden?’

Het is pijlen schieten in het donker.

Het is reiken naar een hand die je niet kan voelen.’

(Frederich Buechner)

4. ‘Geluk is als wat je denkt, wat je doet, en wat je zegt in harmonie zijn met elkaar.’

(Mahatma Gandhi)

<http://inspirationboost.com/wp-content/uploads/2014/07/Mahatma-Gandhi-Happiness-Quotes.jpg>

5. ‘Iedereen volgt iemand. Iedereen heeft vertrouwen in iets en iemand. We zijn allemaal gelovigen.’

(Rob Bell)

6. Cabaretier Herman Finkers over God: <https://www.youtube.com/watch?v=HoUTbOMOen8>

7. Denkvraag: wat kun jij in het komende kwartier doen om iemand die je kent iets gelukkiger te maken?

Berichten de week voor meeting 9

7. De volgende meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.

6. Check dit eens: http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/gezondheid-stress-burnout/10-wetenschappelijk-bewezen-manieren-om-te-ontspannen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F Nu weet je vast het thema van

onze 9de meeting...

5. Denkvraag: wat is het beste advies dat jij ooit kreeg toen je gestresst was? En welk advies werkte niet of zelfs averechts?
4. Ellen Degeneres, best grappig over stress, en lachen is vast nuttig:
<https://www.youtube.com/watch?v=8L3mPeeiQk0>
3. 'Net als wij kende Jezus twijfels, net als wij kende hij angsten. Maar hij overwon ze.' (Barack Obama)
2. Een prachtig verhaal over hoop: <https://www.youtube.com/watch?v=RWKNwzGL8C0>
1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 9

1. Ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ik heb genoten van jullie bijdrage! Als je iets lastig vond, bericht het me. Als je iets prettig vond, vind ik dat natuurlijk ook fijn om te horen.
2. Op de Filippijnen spelen mensen vrijwillig de kruisiging na:
<https://www.youtube.com/watch?v=NIIfxWdweBQ>
3. En hier een vrolijk liedje (beetje jaren zeventig) over die tekst die we lazen, van de lelies in het veld en de vogels in de lucht: <https://www.youtube.com/watch?v=d4U61XcsOoc>
4. 'The cross is God taking on flesh and blood and saying: me too.'
(Rob Bell)
5. Een soldaat vertelt hoe ze omgaat met haar trauma:
<https://www.youtube.com/watch?v=R19wZ6f4TQU>
6. Het ging in onze meeting natuurlijk heel algemeen over stress, maar hier toch wat informatie over de extreme vormen ervan: <http://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/burn-out>
7. Hier een documentaire over hoe Jezus stierf: https://www.youtube.com/watch?v=_f7HKS0SkyA
Langere versie hier, die geen pretje is om te kijken trouwens:
<https://www.youtube.com/watch?v=dllzs9Ckb-I>

Berichten de week voor meeting 10

7. De laatste meeting is komende week bij ??? te ??? om ???.
6. Een psycholoog schrijft over de kracht van hoop:
<https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/waarom-kiezen-voor- hoop/>
5. Waarom er altijd hoop is: <https://www.youtube.com/watch?v=afvN6se3Yug>
4. 'Sterren zijn Gods manier om ons te laten zien dat licht kan overleven, hoeveel duisternis er ook is.'
(J.W. Lord)

<http://topfamousquotes.com/images/topic/201511/hope-in-dark-times-quotes-1.jpg>

3. Een van de Beatles zingt erover dat hij Jezus graag wil zien. En ook enkele hindoe-goden:
<https://www.youtube.com/watch?v=8qJTJNfzvr8>

2. Denkvraag: kun je ook te veel hopen?

1. Straks zien we elkaar dus bij ??? te ??? om ???. Vergeet niet je afbeelding met de weg mee te nemen.

Berichten de week na meeting 10

1. Wat hebben wij veel met elkaar meegemaakt en wat zijn jullie dichtbij gekomen. Echt onwijs bedankt daarvoor.

2. Gewoon een heel erg mooie documentaire over de mens – die hoop biedt:
<https://www.youtube.com/watch?v=vdb4XGVTHkE>

3. Denkvraag: wat geeft jou het meest hoop?

4. ‘Als de wereld zegt: geeft het op, fluistert hoop: probeer het nog één keer...’
<http://www.allinspirationquotes.com/wp-content/uploads/2014/06/best-quotes-hope-life-dont-give-up-nice-lovely-sayings-pics.jpg>

5. Over hoop kun je misschien het beste zingen. Hier Paul McCartney, een van de Beatles, die er zeker van is dat het goedkomt: <https://www.youtube.com/watch?v=9ypKvNt81RY>

6. ‘Hope is licht kunnen zien, ondanks alle duisternis.’
(Desmond Tutu)

<http://www.brainyquote.com/photos/d/desmondututu454129.jpg>

Dit is mijn laatste ‘officiële’ berichtje hier, maar ik vind het prima om informeel verder te gaan.